

DEZE WEEK: AMERSFOORT

I LOVE HOLLAND

Van Texel tot Maastricht, van het kleinste dorp tot het grootste bos: reisfanaat Stephanie Pander geeft elke week de leukste tips voor een fijn dagje uit in eigen land.



KOFFIE EN MEER

Ze noemen het zelf een mix-store: een plek waar koffie, design en wellness samen komen. Dat betekent genieten van koffie of een slow juicesapje met een punt biotaart en ondertussen de designcollectie van M.OSS (van ontwerper Marcel Ossendrijver) bekijken. En dan afsluiten met een wellnessbehandeling. www.blendenblender.nl

AAN HET ROER

Een stad ziet er altijd weer anders uit vanaf het water. Bij Aan het roer zijn sloepen te huur met een goed gevulde picknickmand erbij. www.aanhetroer.nl



Stephanie: "Ik ontdekte Amersfoort vorig jaar tijdens mijn bezoek aan het Lepeltje Lepeltje foodfestival (dat dit voorjaar weer wordt gehouden). Echt een verrassing, want Amersfoort bleek op het gebied van lekker eten en drinken nog veel meer te bieden. Tijd over? Blijf dan logeren en ontdek de middeleeuwse binnenstad en de Veluwe die hier echt om de hoek ligt."



STOERE MANNEN, LEKKER ETEN

Bij café-restaurant Hoog Vuur koken stoere mannen met baarden op houtvuren. Een vleugje New York in Amersfoort! Er is een dagelijks wisselend menu en daar staat regelmatig een houtovenpizza op. www.hoogvuur.nl

Leuke dingen doen

14 t/m 17 mei: Deze week staat de Hof in hartje Amersfoort in het teken van culinair genieten op Proef Amersfoort. www.proefamersfoort.nl

Nog meer lekker eten, foodtrucks en muziek van **22 t/m 25 mei** op het culturele foodfestival Lepeltje Lepeltje. www.lepeltje-lepeltje.com

14 juni: Struinen door de tuinen. Tijdens dit tuinfestival is in 74 Amersfoortse tuinen amateurkunst te zien. www.struinenindetuinen.nl

21 juni wordt op de Wagenwerkplaats de vierde Amersfoortse editie van Hip & Handgemaakt gehouden: een markt vol knutsels en frutsels. www.hmmarkt.nl

Zaterdag **27 juni** vindt aan de Eemkade weer de Smaak van de Streekmarkt plaats.

Het televisieprogramma *Tussen kunst en kitsch* bestaat dertig jaar. Om dat te vieren is in Museum Flehite de tentoonstelling *30 jaar Tussen kunst en kitsch in 101 ontdekkingen* te zien, met spulletjes die eerder voorbij kwamen op televisie. Te zien **tot 12 juli**. www.museumflehte.nl

Vadernacht in DierenPark Amersfoort: zet op **19 en 20 juni** samen met papa een tentje op in het dinopark. 's Avonds is er een barbecue en een avontuurlijk vaderprogramma. Kaarten bestellen kan via www.dierenparkamersfoort.nl



MIDDAGJE TOUREN

Amersfoort is het ideale vertrekpunt voor een middagje touren over de Veluwe of door de Betuwe. Met mooi weer is het extra leuk om zo'n tripje te maken in een oude Eend, zo eentje waarvan het dak open kan! www.huureeneend.nl



LATEN WE LUNCHEN

Zelf noemen ze het 'het best bewaarde geheim van Amersfoort': de koffie van Het Ketelhuis op de historische Wagenwerkplaats. De koffietesters van het Algemeen Dagblad gaven de cappuccino vorig jaar een 9! En omdat ze bij Het Ketelhuis zelf ook weten dat het lastig kiezen is uit alle heerlijkheden op de kaart, kun je als lunch een combinatie van kleine broodjes bestellen. www.centraalketelhuis.nl

BELLA ITALIA

Casa Capanni is een bed & breakfast in Toscane. Omdat deze Italiaanse streek niet om de hoek ligt (en Amersfoort well!) kan er bij de nieuwe conceptstore Capanni Lifestyle nu ook bij ons worden genoten van de Italiaanse lifestyle. De winkel zit in de vroegere Stadsherberg en je kunt er terecht voor interieuradvies, Italiaanse koffie, mooie bohémien-mode, tassen, sieraden, landelijke meubels, stoffen en woonaccessoires. www.capanni.eu



Olie- of azijnkannetje van groen gerecycled glas € 5,95 (Dille & Kamille).

3x leuk IN DE KROMMESTRAAT

De Krommestraat is een van de leukste winkelstraatjes van Amersfoort. Hier geen grote landelijke ketens, maar allemaal kleine bijzondere boetiekjes en lunchtentjes.

- Mijn favoriet voor een biologische picknick is Zussen aan de Gracht, op nummer 64a. Ook omdat ze alles zo mooi verpakken.
- Het furniturezaakje Schwitzner zit al sinds 1900 op nummer 14A en is een van de oudste winkels van de stad. Een museum bijna! Ze verkopen er lint, knopen, veertjes, kralen, ritsen en franjes. www.schwitzner.nl
- Brood, taarten en koeken van Corazon Bakery op nummer 30 zijn een begrip in Amersfoort en omstreken. www.corazonbakery.nl